



Het verhaal

Het verhaal opent met Geppetto, een arme timmerman, die zich erg eenzaam voelt. Hij heeft weinig bezittingen en naast dat hij timmerman is, is hij nu ook aan iets heel bijzonders bezig! Hij maakt een pop van hout. Hij hoopt dat hij wat geld kan verdienen als poppenspeler op de markt. In zijn dromen komt de pop tot leven en worden ze rijk en reizen ze de wereld rond. De pop noemt hij Pinokkio

“O, Pinokkio, als jij toch eens echt kon bestaan. Echt kon bewegen en echt kon lopen. Wat zou dat fantastisch zijn. Dat is mijn allergrootste wens. Dat jij leeft als een echte jongen. Wat zeg ik? Als mijn zoon! Wat zou ons leven dan een feestje zijn!”

Aan de andere kant van het dorp, in de verte, staat een paleis. En daar wonen een stiefmoeder en twee verwende prinsessen. Jullie kennen ze vast: Doornroosje en Sneeuwwitje. Hun stiefmoeder geeft hun alles wat hun hartje begeert en zij wil graag dat zij trouwen met rijke prinsen. De prinsessen zijn alleen maar bezig met mooi zijn. Alle drie vragen ze om de haverklap aan de Spiegel:

“Spiegel, spiegel aan de wand, wie is het mooiste van het land?” En alle drie roepen ze: “Ben ik de mooiste griet!”

De bediening moet af en aan rennen om de prinsessen het naar de zin te maken. Ze pesten ook erg graag het hulpje in de huishouding: Assepoester. Assepoester voelt zich dan ook erg eenzaam in het paleis. Ze wil weg en ook graag trouwen, net als de twee prinsessen. Maar voor haar hoeft het geen prins te zijn met veel geld en juwelen. Ze hoopt dat ze ooit een man trouwt die van haar houdt; al is hij maar van hout...

De spiegel hoort Assepoesters wens en herhaalt deze... zou de kracht van de wens al sterk genoeg zijn?

Ondertussen gebeurt er in de werkplaats van Geppetto al van alles... Pinokkio kan al een beetje bewegen en praten. Maar nog niet lopen. Hij heeft Geppetto gehoord en wil heel graag helpen om geld te verdienen. Dan komt De Blauwe Fee. Zij kan Pinokkio laten lopen, maar dan moet hij 1 ding beloven. Hij mag nooit liegen, anders gebeurt er iets vreselijks! Ze zwaait met haar toverstaf en vliegt weg.

Als Pinokkio ontdekt dat hij kan lopen, gaat hij direct naar de markt. Mensen op straat vinden hem maar raar, een houten pop. De Kooplui op de markt willen hem niet. Pinokkio schrikt helemaal van zijn ontmoeting met een heks die zich voordoeft als koopvrouw -met lekkere sappige appels-. Hij wil zo snel mogelijk weer naar huis. En op dat moment ziet hij ook in de verte... een paleis! Zijn hart maakt een sprongetje. Zou daar ook een prinses wonen?

De opgemaakte prinsessen zijn er ook op uit gegaan, naar de markt. Daar breekt Doornroosje haar hak. En dan komen ze terecht in de werkplaats van Geppetto. Terwijl ze wachten, zien ze wat boeken in de kast staan. Daar lezen ze hun eigen sprookjesverhaal. Maar zich prikken aan een spinnewiel en giftige appels? Wat een onzin! Dan komt De Blauwe Fee tevoorschijn. Zij geeft hen raad...

“Denk jij dit is giftig, zeg dan nee. Zie jij een spinnewiel, neem hem niet mee! Dan heeft je laatste uur geteld! Ze geeft hen echt goeie tips om hun eigen lot te keren. Zouden de prinsessen luisteren denk je?”



Als Pinokkio thuiskomt, gelooft Geppetto zijn ogen niet. Hij heeft nu een zoon! Maar Pinokkio geeft al snel aan, dat hij graag wil trouwen met een prinses in dat paleis wat hij heeft gezien. Geppetto besluit hem te helpen met mooie kleren en een gift: zou dat goed aflopen?

Dit verhaal zit vol leugens. Het gaat over giftige appels en spinnewielen, over een gemene heks en dansende skeletten, over wachters en bedienden en....een lange neus.

Kan de Blauwe Fee ervoor zorgen dat alles goed komt? Ik weet het wel zeker.

Ben jij ook zo benieuwd? Al je vragen zullen worden beantwoord in:

PINOKKIO IN DE 21^e EEUW

Thema's in Pinokkio in de 21^e eeuw

- **Het gaat niet om je uiterlijk maar je innerlijk:** Assepoester droomt er van om met een man te trouwen die van haar houdt, al is hij maar van hout. Pinokkio komt erachter dat hij liever een gewone eerlijke jongen is dan een prins die zijn best doet zich beter/rijker voor te doen dan hij is.
- **Spreek je wensen uit, dan kunnen mensen om je heen je horen en je helpen:** Geppetto spreekt zijn wens uit om een echte zoon en de Blauwe Fee tovert dit, Pinokkio wenst om te trouwen met een prinses en zijn vader Geppetto en Hermelien helpen hem zich goed te kleden en geven giften mee voor de prinsessen, Assepoester droomt ervan met een man te trouwen die van haar houdt, het Volk brengt uiteindelijk Pinokkio en Assepoester samen en de Blauwe Fee trouwt hen.
- **Kijk in de spiegel en besluit zelf wie jij wil zijn:** het is uiteindelijk Pinokkio die voor zichzelf besluit, "Ik wil een gewone jongen zijn" – wanneer hij zichzelf ziet in de spiegel.